



Stadsplaneringsforum  
Centrala Hisingen

## Den nya Rambergsstaden - en viktig nod på Centrala Hisingen

Att ta del av Program för Arena, bostäder m m vid Rambergsstaden (Dnr 08/0927) från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är mycket tankeväckande och en riktigt trevlig bekantskap. **Programmet visar prov på god insikt i befintlig situation och redovisar många visionära och samtidigt högst realistiska utvecklingsidéer för området.** Insikten visar sig väl i avsnittet Bakgrund under stycket med rubriken "Viktiga utgångspunkter". Här lyfts såväl områdets potential som problem fram. I inledningen av avsnittet Programförslag under rubriken "Övergripande inriktning" står följande om planområdet i kursiv stil "*...en unik blandning av bostäder, arbetsplatser, centrum samt ett levande idrotts- och hälsocenter.*"

Med god uppslutning bakom detta program ser vi med spänning och tillförsikt fram emot det fortsatta stadsutvecklingsarbetet i området. Vi tror detta kan leda till:

- ett tillskott till framtidens Göteborg och den Centrala Älvstaden.
- till en positiv förnyelse och vitalisering av detta allt mer centrala område och dess befintliga bebyggelse.
- att man undviker ett vanligt misstag i stadsförnyelse där exploatering av friytor sker utan samband med befintlig bebyggelse eller koppling till existerande strukturer.
- att man tillvaratar områdets unikt strategiska läge, och förädlar dess position som viktig nod på centrala Hisingen.

Vi vill i det följande kommentera och komplettera med några tankar till det fortsatta arbetet:

Wieselgrensplatsen är idag enligt vissa "Hisingens centrum". Det är hur som helst ett livskraftigt lokalt centrum som fungerar, vilket tyvärr är ganska unikt idag. Men för att överleva på sikt och möta framtida konkurrens behöver den stärkas med större boendeunderlag samt ges möjlighet att utvecklas och kanske expandera. Programmets idéer och förslag till nya trafiklösningar samt bebyggelse i anslutning till platsen är i sammanhanget mycket relevant.

Hur man rör sig till fots eller med cykel är viktigt för livet mellan husen (det offentliga rummet) i stadsdelen. Detta sätt att förflytta sig har ingen åldersgräns utan är tillgängligt för såväl gammal som ung. Livet i det offentliga rummet är en hjärtefråga för vår förening. Illustrationen på sidan 13 har ingen bildtext, men den visar på ett övertygande sätt hur potential i befintliga gröna stråk och platser i närområdet skulle kunna förbindas/kompletteras och utvecklas till ett attraktivt nätverk.

Området innehåller en unik attraktion, nämligen Keillers Park på Ramberget, som i dagsläget är alltför svårfunnen. Kopplingen till Rambergsvallsområdet och Wieselgrensplatsen är logisk och uppenbar, och dess närhet bör nyttjas bättre och vägen dit måste tydliggöras.

Gång- och cykeltrafik ska inte bara röra sig i bilfria stråk utan är även ett viktigt inslag för att skapa liv i gaturummet. (Denna trafik saknas i illustrationerna, men är förmodligen underförstådd.) Vi är mycket positiva till programmets förslag att omdana områdets närmast motorledslika trafiklösningar till mer stadsmässig utformning som överensstämmer med framtidens centrumnära läge. En av förutsättningarna för att dessa nya gaturum ska befolkas är att de får en utformning som

attraherar även de som går och cyklar. Ett viktigt inslag är om bebyggelsen innehåller verksamheter i bottenvåningen. Det finns naturligtvis inte underlag för verksamheter överallt, men med strategisk placering och genom att inte bygga fast en struktur som omöjliggör en framtida konvertering från bostad till lokal (jfr Östra Kvillebäcken) ger man goda framtidsförutsättningar.

Inlandsgatan har stark potential att bli en viktig koppling mellan Wieselgrensplatsen, Rambergsvallsområdet, Keillers Park och det idag expansiva området på Norra Älvstranden. Att skapa ett attraktivt gaturum av denna gata har stor strategisk betydelse för områdets förutsättningar att utvecklas. Idag känns avståndet mellan Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats och Rambergsvallens entré alltför stort. (Kopplingen till Keillers Park är ännu sämre.) Detta har troligen mer med upplevelsen att göra än det fysiska avståndet. Om Inlandsgatan etableras som sammanbindande stråk bör man ge möjligheter att förlägga verksamheter utefter den.

Programmet synliggör på föredömligt vis existerande barriärer i såväl den lilla skalan som den stora. I dagsläget är möjligheten att röra sig genom området och mellan de olika idrottsaktiviteterna kring Rambergsvallen en ren katastrof. Här krävs verkligen ett större genomtänkt helhetsgrepp. Öppna och ta bort onödiga inhägnader, så att aktiviteterna blir mer lättillgängliga och kan mötas. Att dessutom komplettera med plats för spontanidrott vore vitaliserande och får absolut stor social betydelse som naturlig mötesplats.

Kopplingen till omgivningen är en viktig utgångspunkt. I programmet uttrycks detta på följande sätt: "Områdets olika delar hänger samman med omgivningen på olika sätt och bör därför ge olika karaktär."

Vi vill bidra med ett par idéer på inriktning/profil för ett par föreslagna bostadsgrupper:

- Gruppen närmast koloniträdgårdarna skulle kunna utveckla mötet mellan odling och det framtida boendet i staden. Alltså inte småskaliga stugor utan moderna högre stadshus som har en grön miljöprofil. Kanske huskroppar som trappar upp mot spårvagnsspåret i norr och ger stora södervända ytor och terrasser mot söder.
- Gruppen med det strategiskt viktiga läget nära centrum av aktivitetsområdet (nuvarande parkeringsytan) skulle kunna spinna vidare på sin unika placering. En inriktning där närheten till aktiviteter, där även spontanidrott förhoppningsvis ingår, och det sociala livet runt detta utnyttjas som något positivt.

I hela centrala Hisingen finns idag stor brist på användbara och vedertagna områdesnamn som skulle underlätta det fruktbara samtalet. Personer som bor i centrala Hisingen och som ska förklara var de bor säger ofta bara "Hisingen" eller refererar till närmsta spårvagnshållplats. För det aktuella området har man en närmast unik chans att återupprätta namnet Rambergsstaden. Dels skulle en nybyggnation komplettera och sammanlänka befintlig bebyggelse som utgör dagens Rambergsstaden, och dels skulle närheten till Ramberget och att Rambergsvallen som ligger mitt i, göra namnet tydligt och lätt att ta till sig. Vi tycker att programmets utomordentliga försök att "hela" stadsdelen Rambergsstaden är så pass viktig och central att vi föreslår att det aktuella planärendet tar detta som utgångspunkt. Det kan bli en innebära att planärendets namn modifieras så att Rambergsstaden blir "nyckelord" i titeln. Dessa tankegångar bör även framgå tydligt i programtexten för syfte, bakgrund och viktiga utgångspunkter.

Göteborg 2011-01-24

Erik Liedner, Mats Göransson & Ulf Dverre  
styrelseledamöter i Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH)  
[www.sch-gbg.org](http://www.sch-gbg.org)