



Stadsplaneringsforum
Centrala Hisingen

Synpunkt på Hisingen-skylt

Föreningen Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av boende på centrala Hisingen som har verkat sedan 2008. SCH deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser i frågor som rör stadsplanering, grönstruktur och sociala frågor. Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse i stadsplaneringsfrågor inom föreningens geografiska område. 2012 fick föreningen Lundbypriset. (www.sch-gbg.org) (informationsfolder bifogas)

När idén om en Hisingen-skylt lanserades hajade vi till. Tyvärr missade vi informationsmötet den 2015-12-07 men möjligheten att lämna synpunkter till Park- och naturförvaltningen innan nyåret var en självklarhet att nyttja.

2015-12-06 publicerade GP en insändare från signaturen "Boende vid Ramberget". Denna utmärkta insändare sammanfattar vår ståndpunkt i frågan så väl att vi väljer att citera den rätt upp och ner samtidigt som vi meddelar att vi instämmer med insändaren till punkt och pricka. Utöver den sammanfattande text som insändaren utgör, ger vi nedan kompletterande synpunkter som bakgrund.

HISINGSSKYLTEN. Göteborg behöver inte delas upp ytterligare enligt en boende vid Ramberget.

Hisingssskylt delar staden

Visst kan det låta som en kul idé à la Hollywood-skylten, men frågan är viktigare än så!

Ett mål för den växande staden Göteborg är att staden ska uppfattas som en helhet – på båda sidor av älven.

Hisingen används i dag slarvigt för att beteckna någon plats inom ett mycket stort landområde. Olika bostadsområden, som inte har annat gemensamt än att de ligger på ön Hisingen, klumpas ihop. Framför

allt i medierna används Hisingen oftast i negativa nyhetssammanhang, namnet är i viss utsträckning stigmatiserat efter alla rubriker om skjutningar och oroligheter.

Så nej tack – ingen stor Hisingen-skylt på en sådan viktig och värdefull plats som Ramberget, ett fint naturområde och stadens bästa utsiktsberg. Just för att det är en så väl synlig plats från andra sidan älven, där vi hellre ska tänka att det heter Göteborg på

båda sidor av älven!

Snarare bör namnen på de olika stadsdelarna och bostadsområdena lyftas fram, som delar av staden Göteborg. Namn på platser där man bor!

Visst kan begreppet Hisingen användas för att förena människor och intressen i olika positiva sammanhang, om man vill det, i kultur, media, webb etcetera, men det behöver inte vara en fysisk jättestor skylt.

Boende vid Ramberget

Insändare från signaturen "Boende vid Ramberget", Göteborgsposten, 2015-12-06

Kompletterande synpunkter

På kommunens hemsida finns en presentation "Hisingen-skylt, kortversion, 2015-12-03" som beskriver bakgrunden till att kommunen överväger att uppföra en Hisingen-skylt på ett berg. Vi antar att presentationen användes vid mötet den 7 december. Här framgår att idén har sitt ursprung i ett medborgarförslag och att Park- o Naturförvaltningen därefter genomfört en förstudie. Enligt presentationen försökte förstudien översiktligt besvara dels fördelar och nackdelar med skylt, dels ett antal tekniska frågor såsom utformning, kostnader, juridiska aspekter och alternativa lokaliseringar. I presentationen räknas upp ett antal nackdelar som förstudien ska ha pekat ut. Samtliga dessa nackdelar har att göra med visuella intryck kopplade till skylten. Vilka fördelar förstudien har identifierat framgår inte av presentationen.

SCH finner det anmärkningsvärt att förstudien inte har denna **grundläggande fråga** som utgångspunkt:

- Är det över huvud taget önskvärt att lyfta fram namnet Hisingen? Och är det önskvärt att låta namnet Hisingen i första hand förknippas med de delar av Hisingen som ligger närmast Centralstationen?

På denna dubbel fråga svarar vi **NEJ**. I våra ögon är därför frågan om visuella intryck till följd av en skylt, skyltens kostnader osv icke-frågor.

Om det trots allt skulle fattas beslut om att en skylt ska uppföras blir frågan om visuella intryck, kostnader osv förstås av betydelse. Vad gäller denna fråga verkar förstudien ha inlett relevanta studier och analyser. Denna studie/analys måste i så fall kompletteras med en noggrann analys och diskussion om VAD det ska stå på skylten, gärna i bred förankring och med utgångspunkt i Vision Älvstaden.

Varför tycker SCH inte att namnet Hisingen ska lyftas fram?

För att de centrala delar av Göteborg som ligger väster om älven ska bli integrerade delar av centrala Göteborg (en utgångspunkt för Vision Älvstaden) är det nödvändigt att minska den barriär som Göta älv innebär. Det görs genom att göra det lättare att korsa älven samt genom att bebygga "centrala avkrokar" som Frihamnen och Ringön och därmed ta ett steg mot att bygga ihop bebyggelsen på ömse sidor av älven. Men för att de centralt belägna områdena norr om älven verkligen ska uppfattas som en del av centrala Göteborg kan identiteten för detta område inte vara "Hisingen". En ska istället lyfta fram stadsdelarna, precis som för övriga fastlandsgöteborg. Idag är de befintliga stadsdelarna i centrala Hisingen sorgligt anonyma. En göteborgare från fastlandet orienterar sig här i stor utsträckning med hjälp av namnet på spårvagnshållplatserna. (Men hur är det egentligen? I vilken ordning kommer dom? Kommer Vågmästarplatsen före Wieselgrensplatsen eller är det tvärt om?)

Vi vill att ledstjärnan i stadsutvecklingen i dessa trakter ska vara:

- **Glöm Hisingen – Leve stadsdelarna!**

En tumregel är att inte säga "Hisingen" oftare än "Fastlandsgöteborg".

Hisingen utgör närmare hälften av kommunens yta. Namnet Hisingen ska förstås fortsätta att användas när man avser just detta område. Det kan t ex gälla en middagskryssning runt Hisingen i Strömma Kanalbolagets regi. Eller Hisingen Runt, motionsloppet på cykel. Men hur skulle en skylt på ett berg kunna representera hela denna vidsträckta del av Göteborg?

Göteborg 2015-12-30

SCHs styrelse

genom

Magnus Lövdahl

Simon Svensson

Erik Liedner